

ΨΑΞΕ – ΒΡΕΣ – ΚΕΡΔΙΣΕ

Από τον Όμιλο Inner Wheel Βέροιας

«Η ποίηση της γιορτής των Χριστουγέννων & της Πρωτοχρονιάς»

Στα πλαίσια του συνθήματος του Ομίλου I.W. Βέροιας ΨΑΞΕ – ΒΡΕΣ – ΚΕΡΔΙΣΕ η Προδιοική της 247 Περιφ. I.W. Ελλάδας Βιβή Ζητούνη – Ιστροπούλου διάβασε στα μέλη μια όμορφη ομιλία με τίτλο «Η ποίηση της γιορτής των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς».

«Κάθε χρόνο φίλες μου, τέτοιες μέρες, το καραβάκι της μνήμης με ταξιδεύει σε νησάκια από θύμησες παλιές, αγαπημένες, ανεκτίμητες!

Το σπίτι που μεγάλωσα, να ντύνεται στα γιορτινά!

Η παρκετίνη να κάνει τα πατώματα ν' αστράφτουν και μυρωδιά της γλυκά να συντροφεύει το άρωμα από τους κουραμπίδες και τα μελομακάρονα, που ζύμωνε η μαμά μου.

Εγώ με λαχτάρα να περιμένω τον πατέρα μου από τα χωράφια για να τον πείσω με γαλιφίές να μου φέρει το κυπαρίσσιο αντί έλατο να το στολίσουμε χριστουγεννιάτικο το δένδρο, Σήμερα! Όχι Αύριο, όχι την Κυριακή, του έλεγα.

Το έλατο, οι μπάλες, το τζάκι, τα δώρα ήταν τα αγαπημένα σύμβολα της πιο αστραφτερής γιορτής του χρόνου και τα σκηνικά των Χριστουγέννων να στήνονται με φαντασία, χιούμορ και ασυνήθιστα υλικά για να προβάλλουν λαμπερά και μαγικά τα πάντα σαν παραμύθι.

Και τα Χριστούγεννα, αξημέρωτα, να πηγαίνω και με τους δύο μου γονείς στην εκκλησία, προσδοκώντας την επιστροφή στο σπίτι για να ψήσουμε στις 5 το πρώιμη χριστουγεννιάτικες στο τζάκι για να τις γευτούμε μετά από μία βδομάδα νηστείας.

Και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς να προσπαθώ να μείνω ξύπνια, για να τσακώσω τον Άη Βασίλη να φέρνει τα δώρα μου! Ακόμα και τώρα νοσταλγώ αυτήν την αισθηση για το πιο γλυκό ψέμα της παιδικής μου ζωής.

Και τα χρόνια άλλοτε να κυλούν κι άλλοτε να τρέχουν κι εγώ μεγάλη πα, με τον σύντροφό μου να ζούμε τα ενήλικα Χριστουγεννά μας, ακολουθώντας την παλιά καλή συνταγή.

Γιορτές στο σπίτι και σπίτι στολισμένο! Ευκαιρία να βρε-

θούμε με τους δίκούς μας ανθρώπους και τα παιδιά μας και το έλατο ίσα με το ταβάνι να γεμίζει με την θαυμάσια μυρωδιά του το καθιστικό και κάλαντα για μουσική και άπειρα κεριά να φωτίζουν ατμοσφαιρικά το χώρο και μας, που σαν παιδιά ζούμε τις σπιγμές και σταν μεγάλοι κάνουμε απολογισμούς, όνειρα και σχέδια για την καινούργια χρονιά.

Σήμερα τα πρόγματα είναι λίγο διαφορετικά. Οι άνθρωποι διαθέτουν ελάχιστο χρόνο και μπόλικη κούραση, βλέπουν τις μέρες αυτές σαν ευκαιρία για ταξιδάκι ή τις περνούν σε ξενοδοχεία με γιορταστικά ρεβεγιόν και πλούσιο μπουφέ. Είναι και αυτό μια λύση. Εγώ όμως επιμένω παραδοσιακά έστω κι αν έχω μείνει μόνη χωρίς τον σύντροφό μου.

Έχω όμως τα παιδιά και τα εγγόνια μου και προτείνω καὶ σε εσάς να ζήσετε μέσα στην θαλπιωρή του δίκού σας σπιτού, του δίκού σας χριστουγεννιάτικου δέντρου, των δίκιων σας αναμμένων κεριών, μαζί με φίλους και με όλους τους αγαπημένους σας. Νοιώστε το μήνυμα και την ελπίδα που φέρνει η Γέννηση του Θεανθρώπου και δώστε ευχές και αγάπη, ιδιαίτερα σε εκείνους που δεν έχουν κανέναν να τους δώσει. Σπιγμές ελπίδας για τον χρόνο που έρχεται όπου τα προβλήματα θα βρουν ως διά μαγείας την λύση τους. Όπου θα υπάρχουν μόνο χαρές και επιτυχίες. Όπου ότι ωραίο ζήσαμε θα συνεχίσει. Φτιάχτε τα δικάσας νησάκια από Χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις για να ταξιδεύετε στο μέλλον. Πιστέψτε με! Είναι πολύτιμα!

Πολλές ευχές για να υπάρχει μέσα στην καρδιά σας η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, για μια ευτυχισμένη καινούργια χρονιά, για την καλύτερη χρονιά της ζωής σας!

**ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2023**

Εκ του Ομίλου